

Hvem var Jesus

Nogle kristne hævder, at Jesus er Gud eller del af en treenighed – altså at han er inkarnationen af Gud, og at Gud tog en menneskelig form. Alligevel læser vi i Biblen, at Jesus blev født, at han spiste og sov, at han bad til Gud, og at han havde en begrænset viden. Alle disse egenskaber passer ikke til Gud, da Gud er perfekt, hvorimod mennesket er det modsatte. Så hvordan kan noget være to vidt forskellige ting på samme tid?

Dog vil nogle måske spørge, **“Hvis Gud kan alt, hvorfor kan Han så ikke blive et menneske?”** Per definition udfører Gud ikke handlinger, som ikke passer til Hans natur. Hvis Gud blev menneske og påtog sig menneskelige egenskaber ville Han ikke længere være Gud.

Desuden indeholder Biblen mange vers, hvor Jesus taler og opfører sig som om, at Gud er separat og anderledes fra ham selv. For eksempel lagde Jesus sig **“med panden på jorden og bad”** (Matthæus 26:39). Hvis Jesus var Gud, ville en Gud så ligge sin pande på jorden og bede? Og hvem ville han bede til?

Nogle kristne hævder, at **“Jesus er Guds søn.”** Vi burde spørge os selv, hvad dette egentlig betyder? Gud må være højt hævet over at have en fysisk søn i ordets bogstaveligste forstand. I stedet ser vi, at udtrykket **“Guds søn”** bliver brugt symbolsk til at beskrive en **“retskaffen person”** i de tidligste bibelske skrifter. Det bruges mange steder i Det Gamle Testamente til at beskrive forskellige retskafne personer, herunder David, Salomon og Israel – ikke kun Jesus, **“...Israel er min førstefødte søn,”** (anden Mosebog 4:22) er et af eksemplerne.

Den islamiske opfattelse af Jesus forklarer, hvem den sande Jesus var samtidig med, at den opretholder den rene tro om Gud og Hans komplette Storhed, Entydighed og Perfektion. Jesus var en hæderlig profet, som blev sendt med budskabet om at tilbede Gud alene.

“Det er ikke passende for Gud at få en søn; Gud er perfekt og fejlfri!”

Koranen 19:35

Når man skal forstå Gudskonceptet i Islam, er det vigtigt først at forstå, hvem Jesus var. Dette skyldes, at der er en udbredt misforståelse og forvirring om hans natur.

Så... hvorfor er jeg her?

Enhver vil anerkende, at vores kropsdele som vores øjne, ører, hjerner og hjerter har et formål. På samme måde tjener alt i universet et formål. Ville det så ikke give mening, at mennesket som helhed har et formål?

Gud, den Altvise, skabte os ikke bare for at vandre omkring formålsløst eller blot for at tilfredsstille vores basale instinkter og begær. Nej, vi har et højere formål – at anerkende og tilbede Gud alene, så vi efterlever vores Skabers vejledning. Denne vejledning gør os i stand til at leve et succesfuldt og velsignet liv i alle aspekter. Dette inkluderer personlige handlinger som fx bønner såvel som handlinger, der er til gavn for hele samfundet, herunder at være god mod ens naboer, forsørge ens familie og at være ærlig og drage omsorg for dyrene og naturen.

Gud forbyder os at tilbede noget som helst andet ved siden af Ham (fx statuer, solen, månen, helgener, præster eller profeter). Han har ikke brug for nogen partnere eller mellemed. Enhver kan altid tilbede Gud direkte.

Gud beskriver dette liv som en test og folk testes på forskellige måder. Vi kan ikke kontrollere, hvad der sker med os, men vi kan kontrollere, hvordan vi reagerer. Tålmodighed i svære tider og taknemlighed i gode tider, er måder at komme tættere på Gud og opnå evigt Paradis. Vi er også advaret om en forfærdelig straf i Helvede, hvis vi vælger ikke at tro på Ham og ignorere Hans befalinger.

Så... hvad gør jeg nu?

Testen i ens tro ligger i at anvende sit intellekt til at tænke sig om og anerkende Guds eksistens og leve i henhold til Hans vejledning. Dette gøres ved at underkaste sig Guds befalinger, hvilket på arabisk vil sige, at man bliver **“Muslim”**.

Gud, den eneste sande Skaber – ‘Allah’ på arabisk – har gjort Islam tilgængeligt for enhver uanset hvilken fortid, baggrund eller nuværende situation, man befinder sig i. Derfor kan alle blive muslimer ved at tro på og fremsige følgende trosbekendelse:

“Jeg bevidner, at der ikke er nogen gud, som har retten til at blive tilbedt foruden Allah, og jeg bevidner, at Muhammad er Allahs budbringer.”

Er det ikke på tide, at du opfylder dit formål i livet, underkaster dig sandheden, og anerkender din Skaber?

For mere information & flere pamfletter i denne serie

w ditbudskab.nu

e islaminfo@wakf.com

f facebook.com/ditbudskab

HVAD ER FORMÅLET MED LIVET?

hvor kom jeg fra?

hvorfor er jeg her?

hvor skal jeg hen, når jeg dør?

Lær det grundlæggende

islamicpamphlets.com

HVAD ER FORMÅLET MED LIVET?

Et af de første spørgsmål, der springer i øjnene, når man tænker over vores formål i livet er, **“hvor kom vi fra?”** Er vi her pga. tilfældige, naturlige sammentræf, eller er der en højere intelligens, en skaber? Der er mange logiske og rationelle grunde til at tro på en skaber. Tre årsager vil kort nævnes.

1. Universets begyndelse

Det første tegn på eksistensen af en skaber handler om årsagen til universets oprindelse.

Forestil dig, at du går en tur i en ørken og finder et ur. Vi ved, at et ur består af glas, plastik og metal. Glas kommer fra sand, plastik fra olie og metal udvindes fra jorden - alle disse komponenter findes i ørkenen. Ville du acceptere, at uret skabte sig selv? Eller at solen skinnede kraftigt, vinden blæste, lynet slog ned, olien boblede op til overfladen og det hele blev blandet med sand og metal, og over millioner af år blev uret skabt ved tilfældige eller naturlige sammentræf? Nej vel?

Menneskelig erfaring og simpel logik fortæller os, at det som har en begyndelse ikke bare kommer fra ingenting af sig selv og uden nogen årsag. Ej heller kan noget skabe sig selv. Derfor er den mest rationelle forklaring, at en højere enhed skabte universet. Hvor kom det ellers fra? Denne enhed må være almægtig og meget intelligent, da den skabte hele universet og de fysiske love, som opretholder

det. Vi kan også ræsonnere os frem til, at denne enhed ikke er begrænset af tid, rum og stof, da disse blev skabt ved begyndelsen af universet. Alle disse egenskaber udgør det basale koncept af Gud, Skaberen af universet, og det er i perfekt overensstemmelse med den moderne videnskab, som siger, at universet ikke er evigt, men har en begyndelse.

Nogle vil måske spørge, “Hvem har så skabt skaberen”? Svaret er, at Skaberen er komplet forskellig fra Sin skabelse. Det vil sige, at Skaberen er evig, altid har eksisteret og ikke har nogen begyndelse.

2. Universets perfektion

Det andet tegn på, at der eksisterer en intelligent Skaber, er den orden og perfekte balance, vi ser i vores komplekse univers.

Mange elementer i solsystemet indikerer, at det er specifikt designet til at opretholde liv, fx jordens afstand fra solen, tykkelsen af jordens skorpe, hastigheden med hvilken jorden roterer, procentdelen af oxygen i atmosfæren og selv endda jordens hældning. Hvis disse kun var en anelse forskellige fra deres nuværende værdier, ville liv ikke kunne opretholdes.

Hvis vi kigger på et ur, så ved vi, at der er et intelligent design bag, som sørger for, at uret holder den korrekte tid. På samme måde må jorden have en intelligent skaber, der har fastsat den nøjagtige tid rundt om solen. Kunne det ske af sig selv?

“Sandelig i skabelsen af himlene og jorden og i vekslen mellem nat og dag, er der tegn for dem, som bruger deres fornuft.”
Koranen 3:190

Når vi ser denne orden, de præcise fysiske love, systemerne inden i os selv og overalt i hele universet, giver det så ikke mening, at disse har en designer? En der har sat det i system.

3. Åbenbaring fra Gud

Det tredje tegn på eksistensen af en Gud er åbenbaringen i sig selv, som Gud har sendt til menneskeheden netop som et tegn på Hans eksistens. Der er klare tegn på, at Islams bog, Koranen, er Guds ord, som ikke er ændret af mennesket. **Koranen:**

- Er over 1400 år gammel, men indeholder mange videnskabelige kendsgerninger, som ikke var kendt på det tidspunkt, og som videnskaben først for nylig har opdaget. For eksempel: at liv ikke kan eksistere uden vand (Koranen 21:30); at universet ekspanderer (Koranen 51:47); at månen og solen løber i deres egne baner (21:33).
- Indeholder nøjagtig gengivelse af mange historiske begivenheder, som var ukendte for folket på det tidspunkt, såvel som adskillige forudsigelser, der senere viste sig at gå i opfyldelse.

Hvis Gud har kommunikeret til menneskeheden i form af en bog, så må vi også forvente, at den indeholder klare beviser på Guds eksistens.

- Er fri for fejl og modsigelser på trods af, at den blev åbenbaret i stadier over 23 år, og at den dækker en bred vifte af emner.
- I modsætning til andre hellige skrifter, som ikke længere findes i deres originale sprog, så er Koranen blevet bevaret i sin originale form, ord for ord på det arabiske sprog.
- Har et simpelt, rent og universelt budskab, som appellerer til menneskets intellekt og naturlig opfattelse om en Almægtig Gud.
- Har en dyb og rørende effekt på folk, der læser den.
- Blev åbenbaret til Profeten Muhammad, må fred være med ham, som var analfabet, men indeholder ikke desto mindre en unik sprogstil, universelt anerkendt som højdepunktet for arabisk væltalenhed og lingvistisk skønhed.

Den mest rationelle forklaring på de mange unikke og mirakuløse aspekter af Koranen er, at den er fra Gud.

Gud sender vejledning

Når man har anerkendt, at vi er blevet skabt af en vis Skaber, er det naturligt, at vi også forventer at blive informeret om vores formål med livet. Hvordan kan vi vide, hvad Gud forventer af os? Skal vi bare prøve os frem og skabe vores eget formål eller skal vi måske bare følge strømmen? Nej. Gud sendte profeter og åbenbaring for at informere os om vores formål.

Gud sendte tusindvis af Profeter, mindst én til hver nation, med det samme budskab: at tilbede Gud alene og følge Hans vejledning. Disse inkluderer Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammad, må fred være med dem alle.

Profeten Muhammad, må fred være med ham, den sidste i rækken af profeter, var et perfekt eksempel på en ærlig, retfærdig, medfølelse og modig person. Han var sendt med den sidste åbenbaring fra Gud, Koranen, for at demonstrere, hvordan dens lære skulle anvendes.

Koranen er en bog med vejledning, som forklarer mange store koncepter, fx meningen med vores eksistens; hvem Gud er; hvilke handlinger der er elsket og hadet af Gud; profeternes historier og hvad vi kan lære fra dem; forklaringer af Paradiset, Helvede og Dommedagen mv. Dens mål er bl.a. at udrede misforståelser om Guds natur, fx ved at afklare forholdet mellem Gud og Jesus.

Jesus udførte, som alle andre profeter, mirakler og kaldte folk til tilbedelsen af Den Ene sande Gud.
Koranen 19:36